

DONDERSTENEN

GAAN TERUG IN DE TIJDO

De Donderstenen gaan terug in de tijd! We zitten inmiddels alweer in het jaar 2022, dat betekent dat er al heel veel jaren voorbij zijn gegaan. Weten jullie wat het verschil is tussen de boeren van vroeger en nu? Of ga je het liefst verkleed als cowboy of indiaan? Dit jaar gaan we samen met jullie terug in de tijd om te kijken hoe deze mensen nou eigenlijk leefden en wat zij in die tijd allemaal deden. We kruipen in de huid van jagers en boeren, we gaan een dagje naar de middeleeuwen, jullie gaan onderzoeken hoe wij mensen eruitzagen tijdens de oertijd en we gaan kijken wat voor een stoere cowboys en Indianen wij dit jaar bij de Donderstenen hebben. Wij hebben weer keihard ons best gedaan om een fantastisch en onvergetelijk programma voor jullie neer te zetten. Daarom hopen wij ook dat jullie dit jaar allemaal weer meedoen zodat wij er samen met jullie weer een groot feest van kunnen maken.



MAANDAG 22 AUGUSTUS

'Oertijd'

Deze dag worden jullie om 08:45 uur bij de Boskuul (in zwemkleding) verwacht. Wij zullen ons de hele dag in en rond het clubgebouw van Excelsior vermaken. Om 9.00 uur begint de ontdekkingsreis door de tijd. 's Middags laat de Brandweer zien hoe de brandjes geblust werden in de oertijd. De brandweer zorgt weer voor een spectaculaire brandweerdag. Om 16.00 uur mogen jullie weer worden opgehaald. Hopelijk hebben jullie dan genoten en geleerd van een bijzondere brandweerdag!

Komt u uw kind ophalen, wacht dan achter de hekken tot de kinderen klaar zijn. Zo behoudt de leiding het overzicht.

Meenemen: zwemkleding, lunchpakketje, handdoek, zonnebrand en extra droge kleding.

DINSDAG 23 AUGUSTUS

'Grieken en Romeinen'

Vanuit de oertijd springen we in onze tijdmachine rechtstreeks naar de tijd van de oude Grieken en Romeinen. Om 9.00 uur worden jullie met je fiets op de Markt, in Lobith, verwacht. We vertrekken dan naar het bos in Stokkum voor een sportieve dag vol leuke activiteiten. Rond 16.00 uur zijn we weer terug op de Markt. Het is belangrijk dat je daarna thuis gecontroleerd wordt of er geen teken zijn achtergebleven. Controleer ook je kleren!

Meenemen: fiets, lunchpakketje en eventueel zonnebrand/regenkleding.

WOENSDAG 24 AUGUSTUS

'De Middeleeuwen'

Vandaag staat de dag in het teken van ridders, jonkvrouwen en kastelen. We beginnen om 12.30 uur bij de Habeshal in Tolkamer. Nadat we onze luchtbedden in ons kasteel hebben opgemaakt, fietsen we naar de locatie waar we ons deze middag in ridders of jonkvrouwen gaan veranderen. Na een gezellige middag gaan we met de benenwagen naar het Gildehuis om onze buiken te vullen. Nadat de buiken gevuld zijn hebben we nog een uitdagend avondprogramma. Als het avondprogramma afgelopen is gaan wij terug naar de Habeshal om daarna heerlijk te gaan slapen. De kinderen die niet blijven slapen mogen rond 21.00 uur opgehaald worden. Let op: dit is anders dan andere jaren! Let u er ook op dat u bereikbaar bent op het opgegeven telefoonnummer.

Meenemen: fiets, tussendoortje voor 's middags, eventueel zonnebrand/regenkleding.

Let op: we vertrekken om 12.30 uur gelijk, dus zorg ervoor dat je thuis al iets hebt gegeten.

De slaappullen kunnen tussen 11.00 uur en 12.00 uur worden gebracht bij de Habeshal

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

'Cowboys en Indianen'

Na een goede nachtrust is het tijd om door te reizen naar de tijd van Cowboys en Indianen. Na een stevig ontbijt vertrekken we op de fiets naar onze locatie. Hier zullen we de hele dag verblijven en het wilde westen herbeleven. De kinderen die niet zijn blijven slapen, sluiten om 8.45 uur weer gezellig bij ons aan, zij ontbijten thuis. Om 15.00 uur zijn we weer terug bij de Habeshal.

De slaappullen kunnen tussen 10.00 uur en 11.00 uur worden opgehaald bij de Habeshal.

VRIJDAG 26 AUGUSTUS

'Tijd van televisie en computer'

Onze tijdmachine stopt en we zijn teruggekomen in onze eigen tijd. Om 8.30 uur worden jullie op de Markt verwacht. Deze tijdreis gaan we afsluiten met een klein feestje. Waar we dit feestje gaan vieren houden we dus nog even geheim, maar dat het een spektakel wordt weten we zeker! Aan het eind van deze dag wordt natuurlijk ook bekend welke groep deze week de meeste munten heeft gewonnen. Om 17.00 uur komt aan onze tijdreis helaas een eind en mogen jullie worden opgehaald bij het Gildehuis.

Meenemen: max. €7,50 zakgeld en een lunchpakketje.

Wij hebben er ontzettend veel zin in!
En we gaan er een onvergetelijke tijdreis van maken!
Tot ziens bij de Vakantiespelen 2022!

Hoofdleiding Donderstenen:
- Stijn Hietkamp (06-33916702), Judith Mulder
Koen de Jong, Danny Eiwelait, Nardy Meijer,
Kiki Kemperman, Wouter Derksen,
Ellzjon Hiariej

e-mail:
donderstenen@vakantiespelengelderseiland.nl

